



## Bästa kommunfullmäktigeledamot!

Får vi ta Din tid i anspråk en liten stund? Vi vet att det är många i kommunfullmäktige som är emot den föreslagna detaljplanen för Kvarteret Seminariet oavsett partifärg. Kanske just Du är en av dem? Samtidigt står en majoritet av partierna bakom att det byggs i den unika seminarieanläggningen. Ett verkligt dilemma för den som, precis som vi i Seminarieparkens vänner, förstår vilket kulturhistoriskt minnesmärke som är på väg att förstöras. Seminarieanläggningen visar oss ett hundraårigt bildningsideal och undervisningsmiljö. Tar man bort delar eller förvanskar helheten så är det sista kvarvarande Seminariet, med lagstadgade mått och plan, förstört för all framtid. I vår stad, som kallar sig "lärdomsstaden", borde det vara självklart att även bevara symbolen för bildning åt alla!

Mer än tio års diskussion och argument, av såväl vanliga medborgare som experter inom området, liksom två domstolsbeslut, har inte lyckats övertyga majoriteten av våra folkvalda politiker i Uppsala. Hur ska man förstå detta annat än som utslag av låsningar i politiken och prestige?

Nya tider kräver nya modiga beslut! Förutsättningarna idag är inte desamma som för tio år sedan. Klimatkrisen är ett faktum, arter hotas, vi har en pandemi – tyvärr inte den sista.

I många städers stadsplanearbete fattas därför nu drastiska beslut för att öka grönskan i den urbana miljön. Oslo planterar 100 000 träd, Milano klär in två höghus i träd och buskar som tar upp 30 ton koldioxid om året och Malmö bygger en stor park för biologisk mångfald. Samtidigt planerar Uppsala att hugga ner 110 träd som nu utgör en liten skog runt fotbollsplanen i Seminarieparken. Det är en unik natur- och kulturmiljö som vi, med Din hjälp, kan rädda och eventuellt presentera för omvärlden under Kulturhuvudstadsåret 2029.

Genomförs detaljplaneförslaget försvinner träd som minskar luftföroreningar och bidrar till biologisk mångfald, dessutom med flera rödlistade arter.

Uppsala kommun vill öka ytan på skolgårdar stod det nyss i UNT. Varför då minska skolgården tillika idrottsplatsen med mer än 2/3? Stadsdelens enda fullstora gräsplan går förlorad. Kvar blir bara en kraftigt minskad fotbollsplan, utan belysning, som ska hyras ut och inte får användas av allmänheten efter skoltid, allt för att inte störa tilltänkta boenden.

Den tidigare utlovade stadsdelsparken går upp i rök nu när parken blir mindre än hälften så stor. Och allt detta för att bygga 110 lägenheter som Uppsalas bostadslösa aldrig kommer att ha råd att flytta in i! Dessa lägenheter löser ingen bostadsbrist. Byggfakta från 2018 visade att Uppsalas byggboom gjort att Uppsala var den femte kommunen i landet med mest lediga lägenheter. De som hade råd kunde välja bland mer än 2 400 lägenheter. Vad väljer Du att stötta? 110 bostäder för några välbeställda eller en stor allmän park för alla?

Visste Du förresten att rektorsvillan liksom även vaktmästarvillan och tvätthuset skall säljas som privatbostäder, få tomtmark och inhägnas med häck? Bilväg, parkeringar, plank mm tillkommer, vilket betyder att området ytterligare privatiseras. Seminarieträdgården kommer inte att upplevas som en allmän park.

Kanske läste Du Karl Rydås ledare i UNT 15/12: "Bygg inte i Seminarieparken!" Erik Pellings replik 17/12 innehöll vissa felaktigheter. Vill du ha ett korrekt beslutsunderlag inför 25 januari så läs hur vi reagerat på Erik Pellings svar.

(<http://www.seminarieparken.se/bem-pelling/>).

Vi instämmer med Karl Rydå:

- *Det saknas knappast mark för nya bostäder i Uppsala, däremot har vi bara de parker vi har. Bevarandet av dem borde gå före politisk prestige.*

En lösning ur detta planeringsdilemma är att erbjuda Bonava annan mark. Företaget har förklarat sig öppet för ett byte men har inte tillfrågats.

**Vi hoppas Du fattar ett bra beslut för både nuvarande och kommande generationer den 25 januari!**

Vänligen

Styrelsen för Seminarieparkens vänner

([www.seminarieparken.se](http://www.seminarieparken.se))